

VI LÆSER OM HALLOWEEN





HALLOWEEN

HVOR STAMMER TRADITIONEN OM HALLOWEEN FRA?

Den 31. oktober er der Halloween. Mange tror, at Halloween er en amerikansk tradition, men det er faktisk ikke rigtigt.

Traditionen om Halloween stammer fra en keltisk festival ved navn Samhain, der blev afholdt for første gang for mere end 2000 år siden i Irland. Det menes, at det var denne dag, hvor kelterne fejrede enden på det lyse halvår og begyndelsen på vinteren.

Samhain er kendt som de dødes fest, da portene til dødsriget stod åbne, og dæmonerne var særligt magtfulde. Kelterne mente, at på denne sidste dag i året rejste de døde sig fra graven for at besøge de levende og finde vej til dødsriget. Da Halloween opstod i Irland, var det en højtid, der involverede hele samfundet. I denne skæbnesvangre nat kunne ingen vide sig sikre for de onde kræfter, der huserede på jorden. Når portene til dødsriget blev åbnet denne nat, gjaldt det om at holde dæmoner og onde sjæle på sikker afstand. Det blev blandt andet gjort med store bål, som vi kender det fra sankthansaften.

Hvis ikke det lykkedes at holde ånderne på afstand, kunne det true hele samfundets orden. Alle var derfor involverede i og opsat på, at aftenen skulle lykkes.



HALLOWEENS UDBREDELSE OG GRÆSKARTRADITIONEN

Halloween kom til USA med de irske immigranter i midten af 1800-tallet, da disse flygtede fra hungersnøden i deres eget land.

Traditionen med at sætte græskarhoveder ud om natten, stammer også fra den keltiske tradition. Her startede man med at sætte ild til roer og bruge dem som lygter, for at holde ånderne på afstand. De satte også mad på de dødes grave, så de ikke bosatte sig andre steder på jorden. Denne tradition var de dog nødt til at nytænke, da Amerika ikke var nær så leveringsdygtige i roer, som irerne var i deres hjemland. De valgte i stedet at bruge græskarret og sætte lys heri den 31. oktober.

ALLEHELGENSAFTEN DELER NAVN MED HALLOWEEN

Allehelgensaften blandes ofte sammen med Halloween, og det har da også sine grunde, da ordet Halloween kommer af 'All-Hallow-Even' og betyder faktisk 'alle helgenes aften'. Allehelgensaften og Halloween er dog ikke det samme. Allehelgensaften er altid den første søndag i november og er en mindedag for alle de kristne mennesker, der har mistet livet i det forgangne år.

'TRICK OR TREAT'

Nogen tror, at traditionen med 'trick or treat' eller på dansk 'slik eller ballade' stammer fra omkring år 1000, hvor kirken ud fra et ønske om at udrydde den keltiske skik, hvor man stiller mad frem til de døde og gav tiggere lov til at bede om 'sjæle-kager' fra folket denne ene dag. Andre mener at denne skik netop er opstået på baggrund af kelternes mad til de døde. Uanset hvad, er denne skik gået fra at høre til de voksne til senere at blive en 'børneleg'.



UDKLÆDNING

Som en del af den oprindelige fejring af den hedenske halloween-fest, klædte folk sig ud med masker og andre klæder. Det skyldtes en tro på, at man på denne måde kunne narre ånderne til at tro, at man også var en opstået ånd, så den ikke ville gøre én noget ondt.

HALLOWEEN I DAG

Traditionerne omkring Halloween er i dag blevet en blanding mellem keltiske ritualer, klassiske myter og religion. Det religiøse indhold der oprindeligt blev tillagt højtiden, både i hedensk og kristen tid, er efterhånden helt forsvundet. Alvoren er ikke længere eksisterende i forbindelse med halloween, og der er derfor muligt at afholde den på børnenes præmisser. Samfundet har ikke længere behov for den religiøse og sociale sikkerhed som halloween tidligere tilbød, og festen er nu som så mange andre fester en lejlighed til at have det sjovt.





KAN DU HUSKE?

SVAR I HELE SÆTNINGER

Hvornår holder vi Halloween?

Hvornår kom Halloween til USA og hvorfor?

Hvad er forskellen på Halloween og Allehelgensaften?

Hvordan skal du holde Halloween i år?

